

# Schareslied

René De Clercq (1877-1932)

René De Clercq (1877-1932)

*Andante*

Zang



1. De lucht is grijs en 't smok-kelt. De wind speelt in mijn  
2. Eens klonk mijn lied stand-vas - tig, En 't wiel-ke leek mu -  
3. Dan droeg het wijf de kor - ven, Met spijs en drank ge -

Piano

6

vest. Een be - te broods ge - brok - keld! De trek-hond krijgt de rest. Dan  
ziek. Nu valt me 't ad-men las - tig, En 't wiel-ke zucht lijk ziek. Hoe  
lâan. Nu is het wijf ge - stor - ven; Ik suk-kel ach-ter - aan. Al



11

*Poco rit. a Tempo.*

voort, met de ou-de kar - re, Ronk-bonk, door hoog en diep. Krij, deur-ken, op uw har - re.  
't werk aan scheers en scha - re, Me door de vin - gers liep!... Wie wil den wroe-te - la - re?  
do-ver zijn mijn o - ren, 't Is of de we - reld sliep. Ik kan me schier niet ho - ren:



17

*f* *mf*

Scha - re-sliep! Scha - re-sliep!

